

ZATERDAG 30 OKTOBER 2021

# IK MIS JE, OVERAL EN NERGENS

Er is een lange traditie om, als de dagen korter en kouder worden, stil te staan bij dierbare overledenen en een kaarsje voor hen aan te steken.

Misschien mis jij ook iemand.

Iemand die niet meer in je leven, maar nog steeds in je gedachten is.

Iemand om nooit te vergeten.

Voor wie jij mist, of voor wie in jouw gedachten is, kun je een kaarsje komen aansteken bij onze kraam in winkelcentrum De Nieuwe Hof op zaterdag 30 oktober. Tussen 10.00 uur en 17.00 uur ben je van harte welkom.

Wil je meer weten? Kijk dan op [www.zindex033.nl](http://www.zindex033.nl)

VOOR WIE BRAND JIJ EEN KAARSJE?





**1**

## **Winkelcentrum de Nieuwe Hof Nieuwland**

Brand een kaarsje, schrijf van je af of  
deel je verhaal met iemand anders

**2**

## **Je bent welkom tussen 10.00 en 17.00 uur**

Ik mis je -overal en nergens is een  
initiatief van vrijwilligers van de Boogkerk  
en van ontmoetingscentrum De Herberg

**3**

## **Kom 's avonds naar de vijver bij Leo's Oord in Hoogland**

(Naast de Martinuskerk )  
Op bijzondere wijze gedenken we samen  
diegene die jij zo mist.  
Aanvang: 19.00 uur